

Logeblad 106:an

Nr 3 - 2004

Mina Bröder!

Det är vår!

Sommaren närmar sig med stormsteg och när detta skrivs har tunga regnmoln precis hindrat undertecknad från att bevittna en total månförmörkelse. Allt är sig likt. Det är vår.

I detta nummer fortsätter br Torsten Augrell sin resa genom ordensällskap i Sverige, logebladet har också varit ute och rest närmare bestämt till Dalarna i Falun och undertecknad rapporterar därifrån. Valnämndens ordförande br Börje Thelin informerar om kommande val i logen, dessutom som vanligt *Hänt i logen* och *Kalendariet*. Trevlig läsning!

Då detta är det sista logebladet innan sommaren, vill jag passa på att önska bröderna en riktigt skön sommar.

Br Björn



Växande loge

Det är alltid roligt att välkomna många bröder vid logekvällarna och också lika roligt när logen växer med många nyinrigda bröder.

Många bröder hade kommit till invigningen den 22 april då logen fick fyra nya bröder. Det var länge sedan vi hade så många nya vid invigningsgraden.

Det var också roligt att denna kväll kunna hälsa 92-åriga Ivar Larsson välkommen till en logekväll igen. Våra gamla bröder påminner oss om de många bröder som av olika skäl har svårt att komma till våra logemöten. Veteranaftenen infaller i år den 11 november och vi hoppas att våra gamla bröder inte minst till detta tillfälle hör av sig och berättar om de behöver hjälp att ta sig till logen. Mina tankar denna invigningskväll gick också till Ingvar Löfgren, som efter ett olyckligt fall inte kunde vara med oss denna kväll. Ingvar Löfgren är enligt besöksstatistik en av de bröder som har högst närvaro i logen de senaste åren.

Hur trogen Löfgren är våra logekvällar visades inte minst då jag pratade med honom i telefon vid sjuksängen och han konstaterade att vår ceremonimästare skulle gå förbi honom i besöksstatistiken. Vi önskar Ingvar ett snabbt tillfrisknande så att vi får se honom och alla andra bröder vid våra logekvällar.

Jag har haft nöjet att besöka några andra loger vid grad-

givningar och kan bara konstatera hur lysande vårt egna ceremonigång genomför våra gradgivningar. Ett varm tack för deras prestationer! Tiden går fort och det återstår nu bara två logekvällar och ett expeditionssammanträde innan sommaren som redan tycks vara här tar över helt.

Det är viktigt att utöver våra logekvällar komma ihåg vår traditionella kräftsiva, som jag hoppas arrangörerna orkar genomföra ännu i många år.

Jag vill passa på att önska våra bröder välkomna till logekvällarna den 13 och 27 maj och de som inte hinner komma före sommaren vill jag önska en trevlig sommar!

Staffan Teste
Övermästare



Dalarna i Falun

Måndagen den 3 maj besökte brr Olov Augrell, Torsten Augrell, Ulf Backlund, Per Waldheim, Björn Wallner och Rolf Wickström logen nr 42 Dalarna i Falun. Det blev som väntat en mycket trevlig och minnesvärd kväll. Det är verkligen trevligt att besöka andra loger och uppleva gemenskapens glädje. Denna

Logeblad 106:an

Nr 3 - 2004

kväll var även logen nr 76 Värmland från Filipstad på besök så det var en förhållandevis stor skara bröder som hade slutit upp.



Logehuset i Falun är beläget centralt. I huset, som är en gammal prästbostad, huserar 2 brödraloger och en systraloge. I bottenvåningen ligger baren, en våning upp matsalen och köket, och högst upp, ja nästan på vinden, ligger logesalen. Faciliteter som en restauratör som sköter bar- och restaurangverksamhet existerar inte på landsorten, nej här är det klubbmästaren med sina medhjälpare som fixar mat, serverar och står i baren. Det är uppenbart att detta kräver ett betydligt större engagemang från brödernas sida, men att det också lämnar ett större utrymme för egna arrangemang. Dessutom blir priset för både mat och dryck betydligt lägre än för oss.



Det mest dramatiska som skedde under kvällen var en logebroder från den gästande värmlandslogen som plötsligt segnar ihop under pågående logemöte. Flera bröder skyndar till och ambulans tillkallas, det hela slutar som tur är lyckligt och logebrodern återkommer efter ett besök på lasarettet, med rekommendationen att "han måste äta om man han ska dricka mer".



Efter en händelserik kväll styr vi så kosan mot sydligare breddgrader. Med oss hem har vi en mängd intryck och stärkta brodersband. En sak är säker – att komma till en Odd Fellow loge är att komma hem.

Br Björn

Kalendarium

Nu är det inte långt kvar till sommaruppehållet. Det återstår två ordinare logemöten och ett expeditionssammanträde innan logen tar sommarlov. Kalendariet är därför extra omfattande och sträcker sig fram till efter sommaren. Nu på torsdag (13 maj) har br Ragnar bjudit in några damer från Birka Princess som ska berätta om deras nya fartyg. Passa på och besök logen innan uppehållet.

13 maj – Besök från Birka Princess

27 maj – Sista ordinare logekvällen innan sommaren.

10 juni – Exp

1 juli – Deadline för logebladet

juli – Logebladet kommer ut
26 augusti – Exp (Kräfts-kiva i Bro!)

1 september – Deadline för logebladet

9 september – Första logen efter sommaren. (Logebladet distribueras)

23 september – Grad III



Hänt i Logen

Sedan föregående logeblad har vi haft en gradgivning



Logeblad 106:an

Nr 3 - 2004

i första graden tillsammans med logen nr 4 John Ericsson, Martin Hänström, Anders Bjurstedt och Jonas Palm från vår egen loge.

Vi har dessutom haft en invigningsgrad då fyra nya bröder invigdes: Christer Olofsson, Stefan Thorstensson, Rolf Berglund och Mats Norling. Vi hälsar dessa nya bröder välkomna och hoppas att de kommer att trivas i logen.

I lägret har br Ulf Backlund fått andra lägergraden.

Logens 70 års jubelium den 5 februari nästa år har diskuterats flitigt i logen. Festkommittén har nu bokat upp ett antal musikanter som kommer stå för underhållningen under kvällen. Mer information om detta kommer naturligtvis när vi börjar närma oss det aktuella datumet.



Valår

Det är snart dags att välja nya ämbetsmän för terminen 2005–2006. Jag vill därför uppmana alla bröder att komma med förslag till ämbetsmän på alla poster. Det går också mycket bra att föreslå sig själv till ett ämbete. Lämna era förslag direkt

till mig. (Information om valprocessen finns i Logelagen och logens stadgar).

Börje Thelin ExÖM och ordförande valutskottet



Ordnar i Sverige

Mina Bröder,

I det förra numret av logebladet presenterade jag en lista över ett stort antal svenska ordenssällskap, som jag fått fram vid en sökning på "nätet" och som även de följande raderna om frimurarna är hämtade från. Frimurarorden som etablerades i Sverige 1735 är så vitt jag kunnat få fram det äldsta av de svenska ordenssällskapen.



Frimurarorden

- Emblem: ett rött kors. Internationellt används en stående passare över en med armarna uppåt stående vinkelhake ("circle and square").
- Finns i hela Sverige, stamhus Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm.
- 15 000 bröder, 72 loger, 70 brödraföreningar.

- Konstituerad 1717 i England då fyra loger bildade United Grand Lodge of England, till Stockholm genom löjtnanten greve Axel Wrede Sparre.

- Styrs i Sverige av Ordens Stormästare (OSM); ingen internationell ledning då varje land har en eller flera oberoende storloger beroende på om det finns en eller flera olika frimurarsystem i landet.

- 10 (11) grader (1-3 S:t Johannesloge, 4-6 S:t Andreasloge, 7-10 kapitelloge, R&K Stora Landslogen):

1. S:t Johannes Lärning (I)
2. S:t Johannes Medbroder (II)
3. S:t Johannes Mästare (III)
4. S:t Andreas Lärning-Medbroder (IV-V)
5. S:t Andreas Mästare (VI)
6. Riddare av Östan (VII)
7. Riddare av Västan (VIII)
8. S:t Johanneslogens förtrogne broder (IX)
9. S:t Andreaslogens förtrogne broder, Riddare av purpurbandet (X)
10. Riddare och Kommendör med Röda korset (R&K, tid. RoKmRk)

- Valspråk: Veritas Persuadet ("Sanningen övertygar")

- Den sökande skall rekommenderas av 2 faddrar (varav en med lägst 7 graden och en med lägst 3 graden), vara 24 år, kristen och känd för ett

Logeblad 106:an

Nr 3 - 2004

redbart leverne.

Frimureriets begynnelse vet man inte mycket om, och detta faktum har gett upphov till flera teorier om hur det kommit till. Förmodligen har frimurarna – liksom Odd Fellow – sitt ursprung i medeltidens sammanslutningar av byggnadshantverkare, som flyttade från den ena stora arbetsplatsen till den andra vid byggen av slott, borgar och kyrkor. Dessa "fria murare" var inte anslutna till städernas gillen och skrän. Detta kan vara en orsak till benämningen frimurare. På byggplatserna hade arbetarna en s.k. bygghydd. På engelska heter det lodge, vilket är detsamma som loge. Där invigdes gesäller och lärningar först och främst i yrkets hemligheter, men de fick också del av värdefulla levnadsregler.

Efterhand som katedralbygandet minskade, började de

riktiga murarna/stenhuggarna (engelska mason, franska maçon = stenhuggare) anta andra personer än stenhuggare till sina gillen (i princip fackföreningar) som beskyddare eller hedersmedlemmar.

En tidig omnämning av frimureri är från den 16 oktober 1646, då Elias Ashmole (Windsor Herald at Arms) noterat i sin dagbok att han och Överste Henry Mainwaring antagits som murare i en icke arbetande murarloge i Warrington, Lancashire. Frimurarritualer finns bevarade från 1690-talet och framåt. Det humanitära frimureriet, d.v.s. de tre grundläggande graderna fick sin form under 1720-talet då den tredje graden tillkom (belagd tidigast 1725). 1717 bildades The United Grand Lodge of England.

Frimureriet fördes från Storbritannien till Frankrike

av katolska engelsmän som tvingats i exil. Hertig Carl, sedemera konung Carl XIII, skapade under slutet av 1700-talet det sammanhållna och mycket väl genomtänkta svenska systemet som används i Norden och delar av Tyskland. Frimureriet kom till Sverige genom svenska adelsmän som blivit invigda i Frankrike. Den 23 juni 1753 åtog sig konung Adolf Fredrik "öfvermästarskapet öfver alla frimuraresamhålden i riket". Antalet grader i det svenska systemet är 10, men en grad är dubbel (IV-V) vilket gör att det finns 11 grader. Som kuriosas kan nämnas att frimurarna kom att räddagolfen i mitten av 1700-talet. De brittiska frimurarna behövde motion och de införde en eller flera rundor golf före logesammanträdet och brödramåltiden.

Br Torsten Augrell