

Logeblad 106:an

Nr 1 mars 2017

Några tankar från en ny Övermästare

Sitter här på kontoret och tittar ut på solen som äntligen behagar visa sig igen.

Det känns som om våren är på väg trots allt, (ungefär som vanligt så här års)!

Installationen den 26 januari var välbesökt och den känns skönt att tillträda rollen som ÖM med ett så stort stöd av bröderna.

Nu har jag börjat bli varm i kläderna och mötena som vi har haft efter den har varit relativt välbesökta.

Det är även en hel del "sällanbröder" som börjat hitta tillbaka.

Senaste torsdagen, (9/3), var vi hela 27 bröder samlade i Lilla salen som då kändes fullsatt, trevligt att notera är att vi har haft ett antal bröder på besök från andra loger under de senaste möten, senast var det tre stycken varav en var på besök för andra gången inom två veckor!!

På gradgivningen den 23/2 var det dessutom hela tre stycken från Logen B10 som fick Vänskapens grad hos oss.

Vårt ceremonigång har gott rykte och det märks extra tydligt när det kommer folk från andra loger till oss för att få en ny grad.

All heder åt dem, (ceremonigänget alltså)!

Tyvärr har vi tappat och kommer att tappa några medlemmar till under året, vilket jag personligen tycker är väldigt trist.

Men glädjande nog så har vi å andra sidan tre recipiender på väg in till Invigningsgraden den 27 april.

Undersökningsutskotten arbetar för fullt med deras ansökningar just nu och jag hoppas verkligen att det inte framkommer något som gör att de inte kan recipiera den 27:e.

Om inget oförutsett inträffar ska vi balloterar dessa tre den 23/3, dvs på nästa logemöte.

Dessutom har vi eventuellt en ny broder på gång in från Logen B124, Alfred Nobel i Karlskoga.

Han har flyttat till Stockholm och söker nu efter en trevlig lite mer informell loge att gå över till och jag tror att vi ligger bra till.

Sammantaget gör detta att vi får in 4 st nya bröder, (med lite tur), under våren i år.

Kan vi få in lika många till i höst, vi har en ny invigningsgrad den 26/10 och då borde vi ha som mål att få in 4 st nya bröder, så har vi summa summarum fått in 8 st nya bröder under året!

8 stycken nya 2017, känn på det!

Det skulle ju vara ett stort steg framåt!

När det gäller välgörenhet så har det tillfälliga Välgörenhetsutskottet som leds av br Jan Åberg lagt ner ett intensivt jobb så här långt för att hitta lämpliga projekt för vår välgörenhet för 2017-2018.

Logeblad 106:an

Nr 1 mars 2017

Hittills har de identifierat tre olika organisationer som verkar helt rätt för oss, men det kan säkerligen tillkomma fler.

Kom gärna med fler förslag direkt till mig eller till Undermästaren så vidarebefordrar vi dessa till br Jan.

Sista dag för förslag är den 11 maj och därefter ska vi fatta beslut i Logen under hösten om vilken/vilka organisationer vi ska stödja.

Välgörenhetskommittén har dessutom planerat en välgörenhetsfest i november, men det kommer ut mer information om det lite senare.

För att sammanfatta min tankar, (vilket inte är så lätt), så tycker jag att året har börjat bra vad gäller deltagande i logemötena och jag hoppas att trenden håller i sig. Det ser även ljusare ut på nyrekryteringsfronten än vad det gjort under

ett antal år. Jag tycker därför att vi tillsammans ska sträva efter att få till ett mycket bra år 2017 i vår loge, med högt deltagande på mötena, fler nya medlemmar och spännande välgörenhetsprojekt.

Tänk på att Logen och dess verksamhet beror på dig som enskild broder och ditt engagemang och deltagande i logens möten!

Väl mött i Logen under året, jag ser fram mot att träffa just dig!

I Vänskap Kärlek Sanning

Lennart Jansson

Övermästare B106 Tre Kronor



Från broder Registrator

Det är viktigt att vårt register hålls uppdaterat. Glöm därför inte bort att meddela ändringar av bostadsadress, e-postadress och telefonnummer till registeransvarig på adressen rega@b106.se

För att logga in på medlemsregistret, OddFellows intranät eller vår egen hemsida krävs Användarnamn och Lösenord

till var och en av dem. Har du glömt eller aldrig fått inloggningsuppgifterna kan du fråga efter dem genom ett mail till registrator.

Martin Hänström

Registrator

Logeblad 106:an

Nr 1 mars 2017

Bröder i gradvandring



Vid logemötet den 23 februari fick ett antal bröder från flera loger Första graden, Vänskapens grad. Ur vår loge erhöll broder John Åbom och broder Christer Prinzell denna fina grad.

Lars Bergeås, Redaktör

Logeblad 106:an

Nr 1 mars 2017

Lite Ordenshistoria

Torsten Augrell, ExÖM

Mina bröder vi har i vår loge vid flera tillfällen haft besök från Loge nr 1 Scania i Malmö, Sveriges första Odd Fellow loge, och jag tar därför tillfället i akt att fördjupa brödernas kunskaper i vår ordens tidigaste historia i Sverige (uppgifterna är hämtade ur Karl Enghoffs arbete "Odd Fellow-Orden, öfversikt af dess historiska utveckling", tryckt i Lund 1919, till ordens 100-årsjubileum).

Både geografiskt och kulturellt har vårt södra grannland, Danmark, varit en förmedlande länk med det kontinentala Europa. Som jag kommer att berätta gäller detta i hög grad "oddfellowskapet" (kan man säga så?) där Danmark har haft en viktig, förmedlande ställning.

Så täta som kontakterna mellan Danmark och Skåne, framför allt mellan Köpenhamn och Malmö, var och länge hade varit, kunde naturligtvis det starka intresset för Odd Fellow-Orden, som i början av 1880-talet uppstod i Danmark inte i längden lämna skåningarna oberörda. Öresund är smalt och den institution, som inte hindrats av det stora Atlanterhavet, hade inga problem att ta sig över Öresund och nå Skåne, då den väl fått fast fot på den andra stranden. Intresserade Malmöbor hade under en tid stått i förbindelse med de ledande kretsarna inom den första danska OddFellowlogen, men i början hände just ingenting.

I det läget tog två danska affärsmän, de hette P. O. Österby och L. Simmonsén, som ofta var i Malmö i affärer, sig före att berätta om Odd Fellow för sina intresserade affärsvänner och följden blev, att ett möte skulle hållas i Malmö den 8 juni 1884.

Ordförande vid detta möte blev Österby, och sedan han berättat om Ordens principer, enades man om att bilda en Odd-Fellowklubb, och syftet att skulle vara att införa vår Orden i Sverige.

Klubben kallades Scania, som Skåne heter på latin. Medlemsantalet var från början jämt ett dussin, däribland fyra danskar. När klubben skulle hålla sitt andra sammanträde den 14 juni, fick man låna stadsfullmäktiges f. d. sessionsrum i rådhuset och nu blev sexton nya medlemmar inskrivna i klubben, därefter ökade medlemsantalet vid varje nytt sammanträde, och man måste hyra egen lokal i f. d. Hotell Gustaf Adolf vid Stortorget i Malmö.

Redan i början av augusti fick klubben veta, att det fribrev för Scanialogen n:r 1 av Sverige man sökt hos Suveräna storlogen i Amerika hade utfärdats och att det hade deponerats hos den danska storlogen i avvaktan på utnämningen av en deputerad storsire för Sverige. Den 29 oktober 1884 är Scaniaologens stiftelsedag. Då reste fyrtiofem av klubbens medlemmar till Köpenhamn och blev upptagna i Odd Fellow-Ordens i Danmark loge n:r 1. En vecka senare, den 4 november, invigdes logens lokaler i Malmö. Nu var allt i ordning och man kunde äntligen "ägna sig åt verksamheten". Scanialogen efterföljdes i november 1887 av logen Veritas (Sanningen) i Trelleborg. Båda löd under den danska jurisdiktionen. 1888 bildades en tredje loge, Amicitia (Vänskapen), i Malmö, Amicitias mål från första stunden var att få till stånd en svensk storloge - framför allt för att man från dansk sida ville ha en skandinavisk storloge. Amicitia underställdes vid sin instituering direkt den Suveräna storlo-

Logeblad 106:an

Nr 1 mars 2017

gen. Och när Amicitia skulle yttra sig över den från dansk sida gjorda ansökningen om upprättande av en skandinavisk storloge, svarade Amicitia bestämt nej till förslaget. Protesten ledde till att Suveräna storlogen avslög den danska petitionen.

Därmed var frågan om en skandinavisk storloge borta från dagordningen. Den svenska storlogen skapades efter några år och en hel del dramatik. Jag skall bara kort gå in på hur det gick till. Ett hinder på vägen var att antalet loger var för lågt, och man gjorde stora ansträngningar att få så många loger bildade, nämligen minst fem, som krävdes för att man skulle kunna komma med en petition om egen storloge.

Under tiden hade en av de ledande krafterna inom Amicitia, E. A. Gyllenberg, den 21 september 1889 utnämmts till distriktsdeputerad storsire för konungariket Sverige, och han tog initiativet till lägerinstitutionen i Sverige. Suecialägret nr 1 instituerades 1891 och ställdes direkt under Suveräna storlogen. I USA.

Men det var inte nog med nog med detta: en av bröderna i Amicitia, Sigfrid Hell-

ström tog initiativet till bildandet av logen John Ericsson i Stockholm 1892 och en annan broder, N. A. Ewald, lyckades året därpå få till stånd logen Concordia (Enigheten) i Eslöv. Då dessutom i mars 1894 en ny loge, Holmia, bildades i Stockholm genom utbrytning ur John Ericssonlogen, fanns det alltså sex loger i Sverige. Ledningen af det svenska Odd Fellow övertogs 1894 av Wilhelm Laurentz, från John Ericssonlogen. När han utnämndes till distr. deput. storsire flyttades ledningen från Malmö till Stockholm, där högkvarteret allt sedan dess finns. Kravet på minst fem Loger för inrättande av en svensk Storloge var alltså uppfyllt. Med god hjälp av den speciellt deputerade storsiren för Europa, Herman Block, och efter att den danska Storlogen avstått från att verka för bildande av en skandinavisk storloge, beviljade slutligen Storsiren Clarence T. Campbell den 25 augusti 1894 de svenska logernas petition om fribrev för Storloge i konungariket Sverige. Fribrevet utfärdades av storsekreteraren Theodore A. Ross den 28 i samma månad. Den svenska Storlogen kunde institueras i juli 1895. Efter ytterligare två år blev den svenska Storlogen helt oberoende.

Program B106 för 2017

Mötena börjar kl 18.30 om inget annat sägs.

	Datum	Sal	Anm
Logemöte	2017-03-23	Lilla Salen	
Logemöte	2017-04-12	Lilla Salen	Obs onsdag!
Logemöte	2017-04-27	Stora Salen	Invigning
Logemöte	2017-05-11	Lilla Salen	

Logeblad 106:an

Nr 1 mars 2017

Logemöte	2017-05-18	Lilla Salen	(En vecka tidigare pga Kr hf veckan därpå)
Sommarmöte	2017-06-08	Lilla Salen	Kl 17.30
Sommarmöte	2017-08-24	Lilla Salen	Kl 17.30
Logemöte	2017-09-14	Lilla Salen	
Logemöte	2017-09-28	Stora Salen	Grad III
Logemöte	2017-10-12	Mellansalen	
Logemöte	2017-10-26	Stora Salen	Invigning
Logemöte	2017-11-09	Lilla Salen	
Logemöte	2017-11-23	Stora Salen	Grad II
Logemöte	2017-12-14	Mellansalen	Julloge
Logemöte	2017-12-21	Lilla salen	
	2018:		
Logemöte	2018-01-11	Lilla Salen	
Logemöte	2018-01-25	Mellansalen	