



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Nr 1/2022 – 25 maj 2022

Bröder i Loge 106 Tre Kronor!

Här kommer Logebladet 106:an nr 1, 2022.

Nu har en märklig vinter och vår, glidit över i en förhoppningsvis varm och solig sommar.

Tiden efter årsskiftet har verkligen varit märklig minst sagt, först en Pandemi som mer eller mindre klingat av och blivit en vanlig säsongsinfluensa och sedan när man trodde att allt skulle bli som vanligt igen, Rysslands meningslösa anfallskrig mot Ukraina och sist och slutligen Sveriges inträde i NATO!

ODD Fellows som organisation har ju verkligen ställt upp och dragit sitt strå till stacken som man säger och bidragit med en hel del pengar till hjälp för Ukraina.

Nog om detta hoppas att ni finner detta Logeblad som en trevlig påminnelse över tiden som gått sedan förra Bladet som ju kom ut i december och vad vi gjort så här långt i vår Loge.

Trevlig läsning önskar Redaktören.

Broder Övermästaren har ordet

Ytterligare ett halvår har gått sedan förra Logebladet och denna tid har präglats av en hel del aktiviteter inom ramen för vår loge. Bara för att nämna några så har vi i sedvanlig ordning njutit av en julloge med allt vad det innebar, vi har invigt två nya bröder i logen och vi har tillsammans med logerna B10 Viktor Rydberg och B153 Carl Michael Bellman upphöjt tre bröder till Vänskapens grad. Den senare tillställningen var mycket trivsamt och

som åtminstone jag kommer bära med mig som ett glädjefullt minne.

Utanför själva logesammanträdena har även andra arbeten genomförts. I det avseendet kan nämnas arbetet med att ta fram logens förtjänstmedalj och statuterna för den samma vilket vi fattade beslut om tidigare i våras. Tanken är att den kommer att delas ut till ett antal av bröderna i samband med Veteranaftonen i november.

Logens utvecklingsplan har även setts över och vi har nu en plan som jag hoppas leder mot ett än bättre engagemang och att logens medlemmar kommer att växa i antal.

För egen del har tiden gått rasande fort. Har ju snart bara ett halvår kvar av min ämbetsperiod och tiden som övermästare har varit väldigt givande och stimulerande. En förutsättning för att det hela ska fungera är att ha bröder runt sig som engagerar sig i logearbetet. Jag vill med anledning av det rikta ett särskilt tack till alla bröder i Presidiet för stort engagemang!

Eftersom jag inte har möjlighet att närvara på sista logemötet innan sommaruppehållet vill jag passa på att önska alla bröder och era respektive familjer en skön och avkopplande sommar.

P.S.

Glöm inte att redan nu under sommaren börja inventera ditt förråd av potentiella nya medlemmar i vår loge! Vi har nästa invigning i april 2022, men det är bra om vi alla redan nu börjar tänka på vilka vi känner som ev. kan passa in!

D.S.



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Julloge 9/12-2021.

Den 9:e december i fjol, det känns som en evighet sedan, (men snart är det dags igen), avhölls den traditionella Jullogen där alla bröder med respektive och vänner är välkomna att delta.

Som vanligt inleddes det hela med ett kortare logemöte, därefter anslöt icke medlemmar till logesalen, detta år i Mellansalen där sedan Lucia med följe inträdde och fägnade alla med traditionell julsång.



Välljud bjöd även broder Per på när han, allt enligt traditionen framförde, Oh Helga Natt, (även kallad Adams julsång efter kompositören Adolph Adam).

Därefter framförde Br CM Lars Hazén, Victor Rydbergs klassiska dikt "Tomten" innan Br Per Waldheim framförde "En julhistoria från Enskede" av Lars Berghagen och Br Kaplan Leif Borin traditionsenligt avslutade det hela med Julevangeliet i den klassiska versionen i 1917 års bibelöversättning.

I klubben efter Logen deltog 18 av Logens medlemmar i det efterföljande julbordet.

Ett flertal bröder hade medföljande gäster och potentiella nya medlemmar med sig så sammanlagt var det nästan 50 personer närvarande.



Logens förtjänstecken.

Vid årets första "riktiga" möte den 10/2-2022 fattade logen beslut om att inrätta ett s.k. förtjänstecken för att hedra de bröder som utfört extra förtjänstfulla gärningar för vår orden och inte minst för vår Loge.

Mötet beslöt även att dela ut detta tecken under högtidliga former för första gången vid årets Veteranafton den 10 november. Mer information kommer kring den närmare den 10/11.



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant



Logens nyinstiftade förtjänstecken i guld inkl. det etui i vilket det överlämnas, (tillsammans med ett fint diplom, saknas på bilden).

Invigningsgraden 28/4

Under april månads sista möte genomförde vi återigen en gradgivning i Invigningsgraden.

Vi hade nöjet att välkomna två nya bröder till vår loge.

Våra nya bröder heter Mårten Fällström och Karl Holmström och vi var 25 bröder närvarande under gradgivningen, vilken som vanligt genomfördes under högtidliga former, under broder CM:s fasta hand.

Detta innebär att vi sedan oktober 2021 har ökat vårt medlemsantal med totalt 6st nya bröder!

Vi önskar våra nya bröder varmt välkomna till vår Loge och hoppas att de ska trivas hos oss.



På bilden syns från vänster till höger, Br. tjänstgörande ÖM, Peter Wallentin, Br Mårten Fällström, Br Karl Holmström och Br TjExÖm Martin Kjell.

I:A Graden, Vänskapens Grad 12/5

Torsdagen den 12/5 är en dag som kommer att gå till historien!

Vi var 3st loger som tillsammans genomförde gradgivning i Vänskapens grad och hela 11st bröder fick graden denna afton.

Mer om detta nedan.

Logemötet inleddes i Mellansalen med ett kortare möte, där vi gästades av såväl Br DSS, David Minugh som Br Bengt Kihlberg och Br Urban Hansson från Logen B 69 Lennart Thorstensson. Totalt var vi 25 bröder under själva logemötet, två av dessa var dessutom våra nyinvigda bröder Mårten Fällström och Karl Holmström.

När mötet kommit fram till punkten Gradgivning fick ovan nämnda nyinvigda bröder lämna mötet, vartefter Gradombyte från Invigningsgraden till Vänskapens grad genomfördes och Br ÖM förklarade därefter Logen i dispens för gradgivning.

Vi begav oss raskt ner till Stora Salen för fortsatt gradgivning. (Under tiden som den



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

pågick höll Br TjExÖM, Martin Kjell undervisning med de bröder även från andra loger som inte var behöriga att delta i densamma). Därefter genomfördes en på alla vis fantastisk gradgivning!

Ni som tyvärr inte kunde vara med missade något alldeles extra.

Inför närmare 120 bröder från 3 loger genomförde ceremonielet med deltagare från alla deltagande loger, en av de absolut, om inte *den absolut bästa* gradgivning i Vänskapens grad som i vart fall jag, någonsin varit med om!

Helt OUTSTANDING!

Stort tack till alla deltagare, detta var verkligen en kväll att minnas!

Därefter bildade alla bröder s.k. häck i galleriet utanför logesalen genom vilken recipienderna fick tåga.



Troligtvis den absolut längst häck som någonsin förekommit i ODD Fellows historia!

Innan middagen företogs givetvis sedvanlig fotografering, av recipiender och övermästare i trappan till Bäckströmska salongen.



Här syns våra bröder Mikael Klingstedt, Bernt Lago och Sten Dahlqvist tillsammans med övriga nygraderade bröder samt Brr ÖM Anders Nystrand B 106, Anders Lindström B 10 o Ketil Sjøvold B 153.

Därefter avnjöt vi en mycket god och inte minst trevlig middag i Bankettsalen som var fylld till sista plats, vi var 110 bröder till middagen.

Stämningen var minst sagt hög och festligheterna fortsatte till vi blev avvisade från lokalerna av personalen.



Två till synes nöjda festdeltagare



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Nog var detta en lyckad gradgivning som kommer att gå till historien.

Samtliga inblandade var helt överens om att vi måste göra om detta snarast möjligt!

Broder Gustavs äventyr i Pargas.

Av Br PS Gustav Grandin

Vår vänloge nr 21 Arkipelagia i Pargas, Finland fyller 50 år i år. I samband med detta blev vår loge inbjuden att delta i deras jubileumsfest lördagen den 14 maj. Jag anmälde mig till detta evenemang och kom att representera vår loge där.

Pargas ligger på en ö ca 2 mil söder om Åbo. Namnet Arkipelagia är ju ett passande namn eftersom Pargas utgör den östligaste utposten av den finska skärgården. Mest känt är väl det stora kalkbrottet som ligger på ön. Kanske det får stor betydelse i framtiden om man tvingas upphöra med kalkbrytning på Gotland?

Jag åkte över med "nattfärjan" till Åbo och kom fram dit på lördagsmorgonen den 14:e. På färjan träffade jag ett sällskap från logen 144 Aurora från Finspång som också skulle till detta jubileum. Deras ÖM heter broder Gino Carinci och det blev att jag under större delen av vistelsen i Pargas höll mig till deras sällskap. Det var en mycket trevlig bekantskap och jag tror redan nu att det skulle vara trevligt att träffa dem igen på någon logekväll eller liknande antingen i Stockholm eller i Finspång.

Sedan vi hade tagit in på hotellet (med det passande namnet Kalkstrand) så blev vi

hembjudna på "skumpa" hos en äldre broder från Arkipelagia. Han hade mycket att berätta om både roliga och tragiska minnen. Vi gick också runt i Pargas där den största behållningen var "gammelstaden".

Själva jubileumsevenemanget började kl 17 på lördagen i Pargas kyrka. Se programmet nedan! Vi var ca 170 personer som bestod av bröder och systrar (i vissa fall med "avec" som finnarna uttrycker det) från förutom Finland även Sverige och Norge. Alla var klädda i högtidsdräkter och jag får väl säga att det ändå är något visst med frack! Att jag sedan fick stå i en halvtimme för att få in alla "knäppa" knappar och haka i "fuskflugan" är en annan sak. Men nu fick jag i alla fall använda min frack som jag köpt för dyra pengar för tre år sedan då jag deltog i Ordens 200-årsjubileum.

Det var alltså mycket högtidligt i kyrkan även om det inte kan sägas vara någon "loge" som det stod i programmet. Bland annat delade Finlands Storsire broder Kai Johansson ut Jubelveterantecken, lite oväntat att man gör det i en kyrka. För övrigt har man "bara" 40 års medlemskap för att få jubelveterantecken i Finland. Något att ta efter i Sverige? Fortfarande har man dock även i Finland 25 år för att bli "vanlig" veteran.

Därefter följde middag med god mat och goda drycker. Det blev ett stort antal tal där även jag höll ett tack- och gratulationstal. Jag nämnde då bland annat att vår loge ju har skänkt som jubileumsgåva en penningssumma till deras välgörenhetsprojekt Project Liv för



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

sjuka barn. Jag fick också ett tack tillbaka av Arkipelagias ÖM Tom Abrahamsson som hoppades att våra loger kan träffas lite mer än vad som har varit fallet under de senaste åren. Vi var ju representerade där för 10 år sedan med vår dåvarande ÖM Br Lars Bergeås i spetsen då Arkipelagia fyllde 40 år.

Dagen därefter, på söndagen då vi hade vilat ut ordentligt, åkte vi med bil till Fiskars som ligger ca 10 mil öster om Åbo. En av 144 Auroras bröder var född i närheten där och han visade oss där han var född och uppvuxen. Annars så är ju Fiskars en gammal hantverksby som grundades redan på 1600-talet. Vi känner ju alla till knivar som kommer därifrån, men att köpa knivar där "på plats" visade sig vara väldigt dyrt, rena turistfällan, så jag avstod. Men vi kom att gå förbi en grupp "konstnärer" som satte upp lite lustiga figurer på olika ställen.

Ja, sedan blev det söndag kväll "nattfärja" igen tillbaka till Stockholm. Det hela var en mycket trevlig vistelse hos Arkipelagia. Vi får hoppas att vi i framtiden kan återknyta kontakten lite mer än vad vi har gjort under de senaste åren!



Br ÖM Gino Cavinci m fru, (till höger), från B144 Aurora

Sommarmöte

Den 9/6 kl 17:30, OBS tiden, är det sommarmöte, mer info kommer om plats kommer från broder ÖM.

Kräftskiva 25 augusti



Den 25/8 kommer logen att anordna traditionell Kräftskiva i Logehuset, där bröderna är välkomna att ta med respektive samt vänner och bekanta, (varför inte potentiella nya bröder?).



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Mer info kommer från Br Klubbmästaren i god tid innan mötet.

Whiskyprovning 8/9.

Vid höstens första möte den 8/9 har vi planerat att genomföra en Whiskyprovning i samband med måltiden i Klubben.



Missa inte den, det kommer att bli ett kortare föredrag av Br StRep Lennart Jansson och sedan börjar själva provningen som en aperitif före middagen.

Därefter blir det middag med viss "Brittisk touch"!

Mer info om denna övning kommer i anslutning till kallelsen till detta möte.

Broder Registrator

Br Registrator, (Martin Hänström), låter som vanligt meddela att han fortfarande saknar en del bilder på brödernas contrefej att införa i matrikeln. Välliknande dito, ej skol- eller konfirmationsfoton, torde därför av berörda översändas till Br Registrator snarast möjligt!

Denna termins återstående möten.

September	8 18.30	Loge	LS
	22 18.30	Grad III	SS
Oktober	13 18.30	Loge	LS
	27 18.30	Loge	MS
November	10 18.30	Veteran	LS
	24 18.30	Grad II	SS
December	8 18.30	Julloge	MS
	22 18.30	Loge	MS
2023			
Januari	12 18.30	Loge	LS
	26 18.30	Installering	SS

Nästa nummer.

Nästa nummer av LOGEBLADET 106:AN är planerat att utkomma i slutet av december 2022.



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Anders Nystrand Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Slutligen ber den Ansvarige utgivaren och
Redaktören att få tillönska alla bröder;

TREVLIG SOMMAR!

