



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Nr 1/2023 – 25 maj 2023

Bröder i Loge 106 Tre Kronor
Här kommer Logebladet 106:an nr1, 2023.

Redaktörens tankar.

Så är det åter dags för Logebladet 106:an.

Denna gång nr 1 2023.
Sitter här i vårsolen o filosoferar över tidens gång.

Återigen är vi framme i slutet av maj, det känns som om det var slutet av maj 2022 för inte allt för länge sedan.

Tiden går och man ser på sina barn och inte minst barnbarn hur gammal man börjar bli, i vart fall ser undertecknad det.

Hur som helst så står sommaren för dörren och jag hoppas, som vanligt att ni alla har gillat våra möten i logen under våren och att vi får se fler bröder på plats i logen lite oftare under hösten.

De nyvalda ämbetsmännen gör verkligen allt för att få till spännande och bra möten så kom till logen!

Till er som inte besöker logen så ofta vill komma med en uppmaning, kom på mötet den 14/9 så kommer vi att bjuda på en liten överraskning!

Trevlig läsning önskar Redaktören.

Broder Övermästaren och broder Protokollsekreteraren har ordet

Arkivet och skåpsinventering

Vårt arkiv nere i källaren har länge varit ett okänt utrymme för oss. Det har nästan legat en viss mystik kring det hela. Själva har vi någon gång besökt Krigsarkivet och man har väl också sett en del TV-program som innehållit besök i stora internationella arkiv. Därför skulle det vara spännande att besöka vårt arkiv i källaren där vi inte tror att någon av oss i Logen besökt på länge.

Vi, bröderna Peter Wallentin och Gustav Grandin, hade länge planerat att gå ner till arkivet för att se vad som egentligen finns där och den 4 maj blev det äntligen av. Vi fick nycklar av ordensassistenten och med vägledning av broder Rolf Wikström (med hund!) kom vi ner och fram till arkivet. En intressant iakttagelse var att på vägen dit såg vi det stora köket där det mesta av maten tillreds, det vi ser normalt som "köket" en våning upp (alltså entréväningen) är ju egentligen bara ett serveringsrum.

Arkivet visade sig vara ett stort antal plåtskåp som tillhörde olika loger och läger. Till slut hittade vi vårt skåp och kunde då se alla pärmar och dokumentinsamlingar som fanns där. Vi kunde konstatera att det fanns ca 70 pärmar som huvudsakligen härrörde från 50 år tillbaka och tidigare. Det fanns många pärmar från vår loges "barndom", alltså från 1935 och framåt. Det sista dokumentet var från 1996 så det som finns i arkivet just nu är bara historia och nostalgi. Men vi gjorde faktiskt en förteckning av alla pärmar som kan vara till nytta vid en eventuell gallring. Det är en



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

öppen fråga om hur man skall hantera detta. Pärnarna låg inte heller i någon föredömlig ordning så detta kan bli ett stort framtidsjobb såvida man inte behandlar detta som ett "Augias stall" d v s kastar allt. Men det kan förstås kännas svårt att slänga protokoll etc från 1935 och det finns ju också vissa regler för sparande för Odd Fellows historia.

Det fanns också ett skåp för s k "7-årsarkiv" där det är meningen att man årsvis skall lägga in och sedan förvara en del dokument som genom Ordenshusets försorg kastas efter 7 år. Vi vet att vi tidigare har lagt saker där, men vi vet inte läget just nu. Men detta är ju klart intressant för vår verksamhet idag.

Och då kommer vi över till det vi också gick igenom, d v s våra skåp uppe på våning 3. Dessa är ju skåpen för PS och bevakande broder samt vårt plåtskåp. Vi gjorde även där en förteckning av vad som fanns och kastade faktiskt en hel del. Vi stuvade också om en del mellan hyllorna. Vår BB broder Per André var också där en stund och han hade ordnat två nya plastlådor för förvaring av regalier etc. De var klart bättre än de tunga svarta lådor som vi har haft tidigare. Så nu ser det bättre ut i våra skåp på våning 3, men vi är inte färdiga med städningsprocessen ännu. Och så har vi arkivet...

Fortsättning följer!

Broder Tjänstgörande ExÖM har ordet

23 februari genomfördes en gradgivning i första graden (Vänskapens grad) där tre av våra bröder erhöll graden. Det var vår

nyblivne övermästare Peter Wallentins första gradgivning i sin nya roll och det gick alldeles utmärkt. Ceremonielet genomförde dessutom som vanligt skådespelet på ett värdigt och fint sätt.

(Mer om detta nedan)

Om knappt två år, januari 2025, fyller vår loge 90 år. Presidiet har diskuterat hur vi ska uppmärksamma det och bl.a. är en idé att vi ska ge ut en minnesskrift. Min tanke är därför att samtliga före detta övermästare kommer få i uppdrag att skriva varsitt inlägg i skriften som förhoppningsvis ges ut i samband med själva firandet. Jag tar gärna mot brödernas synpunkter på det förslaget och kanske har ni ytterligare förslag vad vi ska skriva om, det finns ju gott om tid kvar.

Avslutningsvis är det med blandade känslor som jag nu kan konstatera att jag inte längre är övermästare. Det var en rolig och givande tid men nu är det broder Peter som leder logen och det gör han på ett utmärkt sätt.

Logens ämbetsmän 2023 - 2024.

Valda ämbetsmän;

ÖM, Br Peter Wallentin
UM, Br Magnus Rude
PS, Br Gustav Grandin
CM, Br Lars Hazén
K, Br Leif Borin
FS, Br John Åbom
SkM, Br Gert Larsson



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Ersättare;

UMers, Br Claes Thagemark
PSers, Br Tomas Mårtensson
CMers, Vakant
Kers, Br Staffan Teste
FSers, Br Michael Axelsson
SkMers, Br Jan Åberg

1a Graden, Vänskapens Grad

Den 23/2 gav vi tillsammans med B-153 1a Graden Vänskapens grad. Sammanlagt 40st bröder deltog i Logemötet som avhölls i Stora Salen.

Totalt var det 4 bröder som fick graden denna kväll, 3 från vår loge, ingen från B-153 och 1 från B-13 Gustaf Wasa.

Dessutom deltog Br Tjg ExÖM Henrik Ingmanson från B-13 Gustaf Wasa samt Br Christoffer Friberg från B-10, Viktor Rydberg.

Gradgivningen genomfördes med sedvanlig pompa o stå och inte minst genom ett mycket bra framförande av under ledning av Br CM, Lars Hazén.

Stort tack till Ceremonielet som innehöll bröder från såväl vår Loge som från Carl Michael Bellman. Utan er skulle vi stå oss slätt!



Här ser vi de nygraderade bröderna, Emil Foghammar B-13, Mårten Fällström, Hans Carnbo och Karl Holmström B-106 flankerade av Br ÖM Peter Wallentin och Br Tjg ExÖM Henrik Ingmanson från B-13.

Besök av DSS

Torsdagen den 9 mars hade vi besök i logen av Br DSS, David Minugh som har på sin agenda att besöka alla loger i distriktet minst en gång per termin, förutom de gånger han fungerar som Installator, delar ut förtjänsttecken eller liknande.

Han hälsades under sedvanliga högtidsformer och deltog även i middagen efter Logemötet. En trevlig kväll med god mat o fin gemenskap i klubben som vanligt



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Vi hade dessutom besök av en hel del "sällanbröder" vilket var extra kul. Dessa såg ut att trivas så vi lär väl se mer av dem framöver.

Totalt var vi 25 bröder närvarande denna kväll.

Gradgivningen ägde rum i Stora Logesalen och totalt var vi ca 70st bröder närvarande.

Härligt med mycket folk i Stora Salen.

Totalt fick elva bröder graden denna kväll och bröderna i B41 stod för ceremonielet, vilket genomfördes med stor bravur!

Efter logemötet serverades en trevlig middag i Stora Bankettsalen, där alla bröder verkade trivas mycket bra, inte minst med tanke på ljudnivån under kvällen, (det måste vi göra om)!

Från vår loge deltog även undertecknad samt Br ÖM Peter Wallentin och Brr Lennart Öström och Jan Åberg.



Här ser vi broder David flankerad av Br ÖM Peter Wallentin & Br UM Magnus Rude.

Brödrakärlekens grad

Tisdagen den 6 maj fick tre av våra bröder, (Hans Ollfors, Berndt Lago och Claudio Palacios), äntligen sin andra grad, Brödrakärlekens grad, i en gradgivning som anordnades av B6 Holmia och B41 Thomas Wildey.



Här ser vi de nygraderade bröderna med våra bröder Berndt Lago, Hans Ollfors och Claudio Palacios i främsta raden



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Möte i Glädjens Grad

Av Lennart Jansson



Br Tjg ExÖm Anders Nystrand och Br StrRepr o tillika Redaktör Lennart Jansson på restaurang Fjällgården i Åre.

Torsdagen den 23 mars avhölls ett möte för medlemmar i Glädjens Grad på Hotell Fjällgården i Åre.

Redaktören och Tjg ExÖm Anders Nystrand, bägge gamla medlemmar av denna grad, hade ett mycket trevligt och givande möte där vi diskuterade Logens framtida utveckling vad gäller nyrekrytering av Bröder samt även lite om vad som kan och bör göras i klubben. Vi funderar på att ha en värvningsstation i Åre förslagsvis på Fjällgårn eller på Granen där vi troligen kan hitta väldigt bra och hungriga medlemmar, (obs Göteborgsskämt).

Vi kommer att dra alla förslag i Logen vid lämpligt tillfälle. Till hjälp med förslagen till verksamhet i Klubben hade vi stort hjälp av Br Anders dotter Julia samt min fru Kerstin. Som framgår av bilderna hade vi ett väldigt trevligt och givande möte, god mat och trevligt sällskap och inte minst skön avkoppling från allt flängande upp och ner i Åres pister.



Här syns från vänster till höger, Br Lennart, Br Anders dotter Julia, Br Anders och Br Lennarts fru Kerstin.



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Logens förtjänsttecken.

Nominering av bröder till Logens förtjänstmedalj 2023

I samband med Veteranaftonen den 9 november kommer Logens förtjänstmedalj att delas ut, precis som vi gjorde förra året. Alla bröder har därför möjlighet att nominera en broder som man anser gjort något extraordinärt för logen. Eventuella förslag tillsammans med motivering vill jag att ni mejlar till;

handers.nystrand@gmail.com senast 30/6.

Enligt statuterna kan man bara få medaljen vid ett tillfälle och de som fick medaljen förra året, (som också var första gången vi delade ut den), var:

1. Torsten Augrell
2. Leif Borin
3. Gustav Grandin
4. Peter Hjelm
5. Martin Hänström
6. Lennart Jansson
7. Matti Kekki
8. Martin Kjell
9. Göran Lindgren
10. Karl Matz
11. Staffan Teste
12. Börje Thelin
13. Per Waldheim
14. Rolf Wikström
15. Fredrik Östman
16. Lennart Öström

Broder Klubbmästaren har ordet!

De senaste åren i klubben har varit minst sagt lite annorlunda mot vad det brukar. I och med pandemin så har vi inte ens setts utan haft våra möten per telefon. Ett tag tänkte jag att vi skulle ha matsedlar att skicka ut så vi i alla fall kunde haft samma mat, men det blev nog lite för krångligt och det blev inte så. Nu är vi i alla fall tillbaka som vanligt. Det har varit en ganska tyst vår i fråga om underhållning på klubben men det har jag tänkt att det skall ändras nu och då vi bara har två stycken ordinarie möten i höst blir det mer aktuellt till våren 2024. Då har vi ganska många möten där vi inte har gradgivning, så då kommer det bli mer underhållning och roliga aktiviteter i klubben.

Men redan i sommar så har vi en kräftska att se fram emot, den kommer att bli på Villa Bellevue där vi var för några år sedan och vi har bestämt att vartannat år är vi i huset och vartannat år är vi utanför huset.

Kanske är det för många bröder en loge som lockar mer en andra. Jag gissar att många säkert ser fram emot Jullogen och den kommer som vanligt att firas med god mat i form av julbord och underhållning och jag hoppas att alla kommer att komma och dessutom tar med sig vänner och bekanta.

Jag har ju ett vid ett par tillfällen samlat in lite pengar under middagarna i klubben och tanken är att de pengarna ska gå till just underhållning och sådant som vi själva tycker är roligt. Många gånger finns det också tid till



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

att göra någonting som alla tycker är trevligt, intressant och som inte kostar någonting dvs man kan hålla ett litet föredrag eller man kan bjuda på lite egen underhållning i form av historier t ex. Så ni bröder som känner att ni har någonting ni vill berätta eller kan bjuda på gör gärna det och skriv gärna till mig och kom med förslag om vad ni önskar ska hända i klubben

Jag har också en förhoppning om att vi under våra klubbkvällar ska kunna interagera mer med B153. Vi har ju ungefär lika många (tyvärr få) bröder i båda logerna och när vi sitter i våra matsalar så har vi faktiskt bara skiljeväggen mellan och det skulle vara så enkelt som att vi drar bort den väggen under middagarna och speciellt kanske när vi vill ha någon underhållning och kan dela på det och vara mer tillsammans.

Från och med i höst kommer man att behöva svara redan en vecka före logen på om man tänker närvara under middagen eller ej. Detta för att det ska bli lättare för köket att planera in inköp etc.

Med dessa ord skulle vilja avsluta med att önska er en trevlig sommar och jag hoppas att vi ses under kvällar och har fortsatt trevligt i klubben.

Midsommar!

Av Lennart Jansson

Midsommar är en högtid som firas nära sommarsolståndet, främst i norra Europa. I Finland och Sverige infaller den numera

under perioden 20–26 juni, med inledande högtidsafton fredagen 19–25 juni. Sedan 300-talet firar den kristna kyrkan Johannes Döparens födelse den 24 juni varför högtiden i vissa områden starkt har förknippats, eller fortfarande förknippas med honom.

I exempelvis Finland kallas midsommar för *Juhannus* på finska och ibland för *Johanne* på finlandssvenska, på Island *Jónsmessa*, i Danmark och Norge för *Sankthans* i Norge även *Jonsok*, och i vissa engelskspråkiga områden för *Saint John's Day*.

I folkligt svenskt firande har midsommarafton, likt julafton och påskafton, en starkare ställning än själva midsommardagen, vilket är en nordeuropeisk särtradition.



”Midsommandans”, målning av Anders Zorn 1897



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Midsommar i Danmark o Norge



Danskt St Hans- bål med traditionell häxdocka

I Danmark och Norge firar man *Sankthans/Jonsok* (Johannes Döparens afton) genom att tända bål, leka lekar och i Danmark utöva bränning av pappershäxor. I Danmark sjungs vid bålet ofta Midsommervisen, med text av Holger Drachmann på 1880-talet och tonsatt av P. E. Lange-Müller. Sankthansaften infaller alltid den 23 juni – dagen innan Johannes Döparens dag - oavsett vilken veckodag det är.

Midsommar i Finland.

I Finland firas tre högtider under midsommarveckoslutet: den kyrkliga Johannes döparens dag, den statliga Finlands flaggas dag och den folkliga midsommaren. De olika traditionerna har flätats samman. På finska heter helgen "Juhannus" och kan på finlandssvenska kallas "Johanne" eller Johanni, framför allt i Nyland.

Till traditionerna i det finskspråkiga Finland hör midsommarbastu (finska: *juhannussauna*), midsommarbål (finska: *juhannuskokko*), gärna vid en strand, och midsommardans

(finska: *juhannustanssit*).

Bålen blev ett vanligt inslag i midsommarfirandet i Finland under 1900-talet, före det var de ett mer regionalt fenomen



Traditionell Finsk midsommarbastu

Midsommar i Sverige



Midsommarfirande i Ämmeberg



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

I Sverige är det vanligaste firandet av midsommar knutet till dans kring en midsommarstång – en lövad och blomprydd stång eller påle, antingen i form av ett kors med kransar hängande från tvärsån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen.

Man bildar ringar och dansar kring stången, medan man sjunger traditionella lekvisor. Midsommarstången (även kallad *majstång*) kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300- eller 1400-talet.

Under midsommarfirandet förekommer även lekar som säcklöpning och andra aktiviteter.

Att ha en blomsterkrans i håret är vanligt under midsommar, främst bland barn och kvinnor. Man kan binda dem med björkris eller ståltråd som bas och därvid tillfoga blad och blommor.

Vid midsommar är det i Sverige vanligt att äta matjessill, gräddfil och gräslök, färskpotatis och jordgubbar.



Midsommar förknippas i hög grad med just färskpotatisen, som ofta serveras med dill.

Många dricker snaps till maten.

En stor del av traditionen inkluderar att man sjunger en liten nubbevisa innan man dricker snapsen.

Helan går, När gäddorna leka och Tänk om jag hade lilla nubben är kända snapsvisor på midsommar.



SKÅL O TREVLIIG MIDSOMMAR, (när det inträffar inom kort).



Brännvin förekommer inte i mitt hus, dock tar jag mig understundom en Genever, som Prosten sa, (enligt Albert Engström).



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Denna termins återstående möten.

2023

Juni	8	Sommarmöte	LS
Augusti	24	Sommarmöte	LS
September	14 18:30	Loge	LS
	28 18:30	Grad III	SS
Oktober	12 18:30	Loge	LS
	26 18:30	Inv.grad ev	SS
November	9 1830	Veteran	LS
	23 18:30	Grad II	SS
December	14 18:30	Julloge	MS
	21 18:30	Loge	LS

2024

Januari	11 18.30	Loge	LS
	25 18.30	Loge	LS

Födelsedagar under 2023.

Februari

11, Lennart Öström, 70 år
18 Michael Axelsson, 65 år

Mars

30 Karl Matz, 85 år

April

6, Andreas Krantz, 50 år

Maj

10, Fredrik Östman, 50 år

Juni

27, Stefan Thorstensson, 65 år

Augusti

9, Lennart Mankowitz 75 år

September

2, Per Waldheim, 75 år

13, Karl Holmström 55 år

Oktober

28, Jonas Forssell, 40 år

Logen ber att få gratulera samtliga jubilarer på den stora dagen!

Veteraner 2023.

Ulf Backlund
Gustav Grandin

Till sist

För alla er som legat sömnlösa om nätterna och funderat på varför Övermästaren i en Rebeckaloge bara slår två klubbslag när hon kallar upp logen istället för tre som Övermästaren i en ODD Fellowloge gör, så har vår ExÖM Martin Kjell svaret på gåtan. Systrarna har bara två ben till skillnad från Bröderna som har tre, (som bekant).



LOGEBLADET 106:AN

Utgivet sedan 1935

Ansvarig utgivare: Broder Peter Wallentin, Övermästare
Redaktör: Broder Lennart Jansson, Storrepresentant

Så med detta avslöjande kan alla åter sova gott om nätterna.

Nästa nummer.

Nästa nummer av LOGEBLADET 106:AN är planerat att utkomma i slutet av december 2023.

Slutligen ber den Ansvarige utgivaren och Redaktören att få tillönska alla bröder;

EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR!

